



Ycare  
Youth Counselling Against Radicalisation Europe

## Φύλλο εργασίας: Η ομιλία του Nelson Mandela

*«Μιλάμε εδώ για την πρόκληση των διχοτομιών του πολέμου και της ειρήνης, της βίας και της μη βίας, του ρατσισμού και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της καταπίεσης και της καταστολής, της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της φτώχειας και της ελευθερίας από τη θύληση.*

*Σήμερα στέκομαι εδώ ως τίποτα περισσότερο από έναν εκπρόσωπο των εκατομμυρίων του λαού μας που τόλμησαν να ανυψωθούν εναντίον ενός κοινωνικού συστήματος που η ουσία του είναι ο πόλεμος, η βία, ο ρατσισμός, η καταπίεση, η καταστολή και η εξαθλίωση ενός ολόκληρου λαού.*

*Είμαι επίσης εδώ σήμερα ως εκπρόσωπος των εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, του κινήματος κατά του απαρχαίντ, των κυβερνήσεων και των οργανώσεων που ενώθηκαν μαζί μας, όχι για να πολεμήσουμε τη Νότια Αφρική ως χώρα ή οποιονδήποτε από τους λαούς της αλλά για να αντιταχθούμε σε ένα απάνθρωπο σύστημα και να πιέσουμε για ένα γρήγορο τέλος στο έγκλημα του απαρχαίντ κατά της ανθρωπότητας.*

*Αυτά τα αμέτρητα ανθρώπινα όντα, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας μας, είχαν την ευγένεια του πνεύματος να σταθούν εμπόδιο στο δρόμο της τυραννίας και της αδικίας, χωρίς να επιδιώκουν κάποιο εγωιστικό κέρδος. Αναγνώρισαν ότι ένας τραυματισμός σε κάποιον είναι ένας τραυματισμός για όλους και συνεπώς ενήργησε μαζί για την υπεράσπιση της δικαιοσύνης και μιας κοινής ανθρώπινης αξιοπρέπειας».*

- Nelson Mandela, 10 Δεκεμβρίου 1993  
(Τελετή απονομής βραβείων Νόμπελ Ειρήνης)



Project number: 2015-1-NL01-KA202-008861