

Hand-out: Een voorbeeld nemen aan Nelson Mandela

Werkblad: toespraak Nelson Mandela

“We hebben het hier over de uitdaging die de tweedeling tussen oorlog en vrede, geweld en geweldloosheid, racisme en de menselijke waardigheid, onderdrukking en repressie en vrijheid en mensenrechten, armoede en rijkdom aan ons stelt.

Met opmerkingen [MK1]: ? freedom from want

Ik sta hier vandaag als niets meer dan een vertegenwoordiger van miljoenen mensen die in opstand durfden te komen tegen een sociaal systeem waarvan de essentie oorlog, geweld, racisme, onderdrukking en repressie is en die een gehele bevolking in armoede stort.

Ik ben hier ook als vertegenwoordiger van miljoenen mensen over de hele wereld, de anti-apartheidsbeweging, de regeringen en organisaties die zich aan ons verbonden hebben, niet om tegen Zuid-Afrika als land of tegen zijn inwoners te vechten, maar om in opstand te komen tegen een onmenselijk systeem en snel een einde te eisen van de apartheidscriminaliteit gericht tegen de mensheid.

Deze ontelbare mensen, zowel binnen als buiten ons land, waren zo nobel van geest om de weg van tirannie en onrechtvaardigheid te barricaderen, zonder eigenbelang na te streven. Ze erkenden dat één iemand verwonden gelijkstaat aan het verwonden van ons allemaal en daarom kwamen ze samen in actie om rechtvaardigheid en een gemeenschappelijk menselijk fatsoen te verdedigen.”

- Nelson Mandela, 10 december 1993
(ceremonie Nobelprijswinnaars)